

Sommerhilsen 2013

Det er blevet sommer. Med alt hvad det indebærer af glæder og sorger.

For mange mennesker er sommeren den tid, hvor de møder andre mennesker, familie og venner og der dannes måske nye venskaber, fordi alle er så åbne i det gode vejr. For andre kan det være en hård tid. Hvis man er syg og ikke kan bevæge sig ud i verden, kan man føle sig meget isoleret.

Frederiksborg Valgmenighed holder jo også ferie, men inden længe udsender vi program for efteråret.

Hvis man trænger til lidt grundtvigsk input, vil jeg gøre opmærksom på de fantastiske højskoledage, der er på Liselund fra den 22. august til den 25. august. Det er arrangeret af Den grundtvigske Kirkehøjskole. Man kan læse programmet på hjemmesiden og tilmeldingen skal foregå direkte til Liselund.

Der er også en anden form for samvær mulig. Vores pilgrimspræst Birgit Berggrensson arrangerer retræte i september. Programmet står på hjemmesiden.

Jeg er heldig, at kunne rejse rundt og besøge børn og venner. Der kan opleves meget i Danmark. Når vi kører til Jylland, hvor vi har to af vores børn boende, sørger vi altid for at få et kulturelt stop på den lange køretur.

I år var det bl.a. den lille fine udstilling på Skanderborg Museum, der hedder "Grundtvig på prærien." Det var interessant at læse om de grundtvigske immigranter. Det var fint beskrevet, hvordan de organiserede sig og dannede menigheder. De holdt godt sammen indtil efter 1. verdenskrig. Ikke mindre en 30.000 dansk-amerikanere kæmpede i Europa. Mens de var i hæren blev de amerikanere uden bindestreg, og da de kom hjem, kneb det med at holde menighederne i gang som tidligere. De unge mænd var blevet integrerede i det amerikanske samfund, og det var jo godt.

Den beskrivelse fik mig til at tænke på forholdene i Danmark. Da man ikke længere boede lige ved kirken, og de da det ikke vedblev at være en selvfølge, at de unge kom på højskole blev det sværere at holde sammen.

Efter 2. verdenskrig gik det helt galt, for da holdt man helt op med at fortælle de unge om den grundtvigske livsindstilling.

Der burde oprettes feriekurser, hvor unge mennesker kunne høre om den grundtvigske livsindstilling og tankegang.

Det ville være en god ide med et ugekursus for unge på **Liselund**. Det kunne så være en opgave for bedsteforældre at oplyse de unge om muligheden og måske give opholdet som en gave.

Stor sommerhilsen
Ida-lykke