

Foredragsrække arrangeret af Frederiksborg Valgmenighed og den Grundtvigsk valgmenighed i Nordsjælland i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Veje og Vildveje – på jagt efter ståsteder til enhver.



Er vi midt i en religionskrig? Eller er sekulariseringen ved at være så meget på plads, at hovedreligionerne fredeligt finder hver deres veje? I kristendommens evangelium er der indbygget en eftergivenhed og ydmyghed, som skal give plads også til den, der modarbejder én. Kun derved sejrer kristendommen. Ved at give slip. Dette er også sekulariseringens ikke-volds-vilkår.

Samtidig med at dette er kristendommens frigørende kraft, står vi med en religion og en kirke i risiko for at forstene. Hvordan undgå forsteningen? Kristendom forstener i fundamentalisme, jødedom forstener i zionisme, islam forstener i islamisme. Fra historien, fra skrifterne, fra traditionen og ikke mindst fra erfaringen ved vi dog også, at alle disse monoteistiske religioner også alle rummer et frigørende potentiale, som gir krop ånd. I forelæsningsrækken fokuserer vi på kristendommens åndelige potentiale og dens historie. Det handler om, hvad vi er oppe imod, og om hvad vi kan gøre. På den måde kan tro blive, ikke et sted at stå, men en vej at gå.



Alle aftner er Rose Marie Tillisch, cand.theol. og sognepræst, forelæser

Tirsdag 12. januar 2010

Fokus på Trosbekendelsen: Hvad er bekendelse af tro? Hvad er lydighed, når det er Gud, man skal være lydige imod? Kan trosbekendelsens indhold anvendes som platform for kirken i dag? Som den er formuleret i sin snart 2000 år gamle udformning, er den uforståelig for mange. Hvad ligger der bag dens udformning? Kan den oversættes til nutidsdansk og forvandles til et frodigt åndeligt ståsted?

Torsdag 21. januar 2010

Fokus på reformation: Hvad er reformation? I tidens løb har kirken undergået mange reformationer med evangeliet som udgangspunkt. Luthers er nok den kendteste, men ikke den eneste. Kan en gendannelse, en reformation, være nødvendig og dermed blive en ny platform for kirken af i dag? Er reformation nødvendig i Danmark for at kirken kan finde et ståsted i dagens Danmark?

Onsdag 27. januar 2010

Fokus på kirke som kærlighedsbegreb: Hvad er kirke? Kan vi lære af Middelalderens mere abstrakte forståelse af hvad kirke kan være? Er kirken et rum vi både kan gå ind i og have med os, når vi går ud i verden? Middelalderens teologi med kærlighed som fokus, har en dynamisk kraft i sig. Kan vi i dens teologi finde veje fremad til en levende og engagerende kirke af i dag?

Forelæsningerne foregår kl. 19.30 i Ullerød Kirke, Frederiksværkgade 141, 3400 Hillerød

Pris 50 kr. for hver aften.

Tilmelding på bangogbang@mail.dk eller 48 26 65 12 www.frederiksborgvalgmenighed.dk