

SENSOMMERHILSEN

”Paaske og Jul, Hellig og Søgn er gaaet og kommet”

2002 – 2012

Ja, påske og jul, søndag og hverdag er sandelig gået og kommet i disse 10 år.

I september 2012 har Frederiksborg Valgmenighed og jeg et lille jubilæum. Mine første 10 år som præst giver mig anledning til at formulere et par tanker om, hvad der er centralt for min forståelse af opgaven som præst.

Overskriften er et let omskrevet citat fra et af Holger Drachmanns digte fra 1872. Det er det poetiske ord-par: **Hellig og Søgn**, som betyder noget særligt for mig. Jeg holder simpelthen af disse gammeldags ord for **søndag og hverdag**.

I det hele taget holder jeg af højtider, søndage og hverdage. Og jeg holder meget af at gå i kirke.

Jeg er naturligvis fast søndagskirkegænger i Århus Domkirke til min mand, PH Bartholins gudstjenester - både påske og jul, søndag og hverdag - når det kan lade sig gøre.

I Århus Domkirke kan man også hver onsdag komme til frokostgudstjeneste fra kl. 12 - 12.20. Det er der ca. 45 kirkegængere, der benytter sig af. Jeg holder også af at gå i kirke om onsdagen. Jeg holder simpelthen af det dagligdags ved denne korte gudstjeneste.

Lykkeligst er jeg dog for fortsat – og trods bopæl i Århus siden 2007 – at være medlem af og præst i Frederiksborg Valgmenighed. Den mig således betroede opgave er en gave, der til stadighed glæder, forpligter og udfordrer mig.

Frederiksborg Valgmenighed er en meget lille Valgmenighed, som fortsat er levedygtig. Derfor holdes der i Frederiksborg Valgmenighed gudstjenester, foredrag, pilgrimsvandringer, temadage om tro og samtale dage om aktuelle spørgsmål.

Valgmenigheden har medlemmer - vi vil naturligvis gerne blive flere - støtte-medlemmer og mange øvrige interesserede. Af jer alle – hver og én – udfordres jeg til stadighed til at gøre mig umage med at prøve at forbinde prædikenens indhold med det almindelige hverdagsliv, dets glæde og sorger, smerten og ensomheden, alle forpligtelserne og fornøjelserne.

Det væsentlige er, at der bliver sammenhæng mellem søndagen og hverdagene, således at det, vi samles om at høre og synge om søndagen, kaster lys over hverdagene og giver os mod til livet, døden og kærligheden. Netop dét er hele pointen med at samles til gudstjeneste.

Søndag den 2. sept. 2012 holder Valgmenigheden høstgudstjeneste. Netop den dag er det 140 år siden Grundtvig døde. Den umådelige inspiration, der udgik fra NFS Grundtvig (1783-1872), lever vi fortsat på og af her 140 år efter hans død. Også hans betoning af

den lutherske tanke om det almindelige og det særlige præstedømme. Præsten er ordets forkynder. Iflg. Luther er enhver kristen faktisk præst i kraft af dåben. Når vi døbes, er dåben samtidig en "præstevielse". Derfor taler Luther om det **almindelige præstedømme**, som enhver kan udøve i forkyndelse af ordet om Jesu Kristi død og opstandelse. Når der også findes det **særlige præstedømme**, er det blot en praktisk ordning, at nogle officielt ordineres til forkynderembedet i kirken. Grundtvig lagde megen vægt på det almindelige præstedømme. Det tænker jeg meget over - både hellig og søgn.

Søndag den 6. sept. 2002 blev jeg indsat som præst i Frederiksborg Valgmenighed. Samtlige medlemmer afgav stemme i præstevalget. Kirkeministeriet stadfæstede mig og biskoppen ordinerede mig.

Igennem 10 år har det været min allerkæreste opgave i gudstjenester, begravelser, bisættelser, dåb og vielse, salmevalg, husbesøg og sjælesorg, foredrag, breve, mails og sms'er at give kristendommen ord, billeder, ansigt og krop. Det grundtvigske syn på livet, døden og kærligheden, kirken, skole og samfundet står jeg i livslang gæld til, men også i en stadig forpligtelse til at udvikle og forny det, til at udfordre og udfordres af det.

Jeg ser frem til i brydningen mellem tradition og fornyelse fortsat at arbejde med den dybe sammenhæng mellem søndag og hverdag, altså mellem **frelse** og **menneskeliv**.

Jeg vil gerne takke alle forhenværende og nuværende medlemmer – herunder bestyrelsen, kassereren og pilgrimspræsten -, støttemedlemmer, kirkegængere og andre interesserede, der igennem mine første 10 præsteår har vist mig al den tillid, det modspil og det medspil, der bærer en præst og inspirerer til at forny forkyndelsen.

Lars Linderod, vores organist, skal have stor tak for sin aldrig svigtende musikalske og moralske støtte i gudstjenesten.

For uvurderlig hjælp med hjemmesiden takker jeg vores webmaster Charlotte Falsmar.

Endelig tak til vore medhjælpere gennem årene i Ullerød Sogns menighedslokaler og på kirkegården.

Jeg vil også gerne takke vore samarbejdsrelationer: Ullerød Sognemenighed, Grundtvigs Højskole Frederiksborg, Sjællandske Valgmenigheder, Grundtvigsk Forum og Hillerød Bibliotek. **Tak** for godt samarbejde.

Påske og jul, søndag og hverdag vil fortsat komme og gå...

på gensyn søndag 2. sept. 2012 kl. 14.

Med jubilæumshilsen Mie Lervad Thomsen

* (Mange kender først og fremmest Drachmann (1846-1908) for midsommervisen "Vi elsker vort land." 1885)