



# Frederiksborg Valgmenighed

- den grundtvigske Valgmenighed i Nordsjælland

## Præstens julehilsen til Frederiksborg Valgmenighed

### 2. søndag i advent 2010

Julebudet til dem, der bygge  
her i mørket og dødens skygge,  
det er det lys, som, aldrig slukt,  
jager det stigende mulm på flugt,  
åbner udsigten fra det lave,  
Trøster mildelig mellem grave.

Julebudet til dem, der græde,  
Det er vældet til evig glæde.  
Glæd dig da kun, du menneskesjæl,  
Stinger end ormen endnu din hæl!  
Favn kun trøstig, hvad Gud har givet,  
Løft dit hoved og tak for livet!

Jens Christian Hostrup 1881 / 1884  
Den Danske Salmebog 2003, nr. 129 vers 1 og 4

### Hvordan går det til, at vort liv i glimt kan erfares i lys og til andre tider være indhyllet i mørke?

Efter de citerede salmevers at dømme har det spørgsmål også optaget præsten og digteren J. Chr. Hostrup i hans måske bedst kendte julesalme – elsket i og uden for Silkeborgegnen og Nordsjælland, hvor Hostrup tilbragte afgørende kapitler af sit liv.

Han vender og drejer tilværelsens sammensathed i salmens fire vers. "Vinterens vånede" i vers 3 og "storm og torden" i vers 4 mere end antyder, at en tilværelse med mørket som fortegn ikke var ham ukendt.

Ser vi nærmere til, foregiver Hostrup ikke at have noget færdigt svar på spørgsmålet.

Der er på bedste grundtvigske vis – i stedet for et færdigt svar – en stadig henvisning til, at lyset og glæden er **her**. Lyset og glæden lægges ikke hen / frem i noget hinsidigt. Lyset og glæden når os her, hvor vi "bygger" (vers 1) og udsigten åbnes fra det **lave**.

Men glimtene kommer fra et "**aldrig slukt lys**", "**udsigten åbnes**", "**dét er vældet til evig glæde**".

**Trods mørket, trods lukkede sind og omgivelser, trods synd og sorg** bryder den skænkede livs trøst og tak igennem i os.

Hostrups julesalme er vel én af de få, der ikke gennemspiller motiver fra Jesu fødsel, profetiers opfyldelse og halleluja. Hostrups særlige fremstilling af julens budskab ligger i det, som kan kaldes virkninger af Jesu fødsel og alt hvad deraf fulgte.

**Lyset, der åbner udsigten fra det lave**, er Jesus Kristus, vor frelser, der kom til det lave, virkede i det lave og døde fornedret på korset. Og **lyset, der trøster mildelig mellem grave**, er den opstandne frelser, Jesus Kristus..

Helt afgørende er altså Guds menneskeblivelse, inkarnation, i det jordiske liv, og dødens overvindelse i opstandelsen til det evige liv.



# Frederiksborg Valgmenighed

- den grundtvigske Valgmenighed i Nordsjælland

Hostrup er en billedsprogets mester. Det er derfor ikke et umuligt spring i sprog og følelse for os sen-moderne mennesker, når vi i salmens sidste linjer som de mennesker, vi er – i det lave – løfter hovedet og takker for livet, vort sammensatte liv.

**Favn kun trøstig, hvad Gud har givet,  
Løft dit hoved og tak for livet!**

Dét er trøstens og glædens kilde.

Glædelig jul og velsignet nytår til alle medlemmer og støttemedlemmer og andre interesserede kirkegængere i Frederiksborg Valgmenighed.

Nytårgudstjenesten med taffel søndag den 2. januar 2011 kl. 10.30 står og lyser i min nye kalender.

På glædeligt gensyn!

Mie Lervad Thomsen