

Frederiksborg Valgmenighed

- den grundtvigske Valgmenighed i Nordsjælland

Det søgende menneske - i meditation

Arrangement i Frederiksborg Valgmenighed tirsdag 6. marts 2012 kl. 19.30.

Som led i foredragsrækken "Det søgende menneske" kommer **Else Marie Kjerkegaard** og fortæller om sin vej fra ateisme over buddhisme til kristendom med foredraget "**Fra Buddha til Kristus**".



Else Marie Kjerkegaard vil fortælle om sin livsvandring fra barnetroen i et østjysk sogn gennem ungdommens ateisme og over buddhisme tilbage til kristendom. Hun vil blandt andet komme med sine bud på, hvordan hendes buddhistiske erfaring kan berige hendes kristne tro, og hvor de to trostraditioner er for forskellige til at kunne virke gensidigt befrugtende.

Else Marie Kjerkegaard er født i 1939 på en gård i Østjylland. Blev efter en uddannelse som trafikassistent ved DSB og ophold i udlandet cand. polit. i 1970. Har i en årrække ledende stillinger i Socialforskningsinstituttet, Arbejdsmarkedsstyrelsen og Ligestillingsrådet. Har endvidere drevet selvstændig konsulentvirksomhed i femten år. Igennem årene har Else Marie Kjerkegaard undervist og holdt mange foredrag i vidt forskellige sammenhænge og med mange forskellige emner.

Kirkeligt set forlod Else Marie Kjerkegaard folkekirken som 22-årig. Efter mange år som ikke troende indledte hun en åndelig vandring, der førte hende igennem østlige religioner og meditation over Folkekirken for til sidst at blive optaget i Den katolske kirke i 2004.

Da Else Marie Kjerkegaard som ung og erklæret ateist i 1960'erne flyttede til København og engagerede sig på den politiske venstrefløj, lå det ikke i kortene, at hun senere i sit liv ville komme ud på en lang åndelig opdagelsesrejse. Men det blev tilfældet, da hun efter en krise stod ved en skillevej og blev klar over, at hun havde fortrængt sin længsel efter åndeligt nærvær. Hendes bog "*Nærværets Vej*" (2007) er en beretning om åndelig søgen: - Om en jysk pige, der mistede sin barnetro og i voksenlivet undertrykte sin åndelige længsel. - Om hendes møde med den indiske raja yoga meditation og den buddhistiske opmærksomhedstræning hos den vietnamesiske munk Thich Nhat Hanh. - Om hendes erkendelse af, at hun måtte forson sig med fortiden og den religion, hun var vokset op med. - Om hvordan hun gennem kristen meditation og retræte lod sig overrumple af en kristendom, der viste sig at betyde meget mere for hende, end hun forestillede sig. *Nærværets vej* er en personlig erindringsbog med den åndelige længsel som en rød tråd. En levende og engageret fortalt beretning, der både tegner et interessant tidsbillede og giver en fin indsigt i buddhisme og kristendom. "En bog, der må interessere alle, som er søgende. Og hvem er ikke det? Det er spændende at følge et menneskes åndelige vandring. Især når vandringen beskrives så ærligt og konkret som her," skriver karmelitermunk og forfatter Wilfrid Stinissen i bogens efterskrift.

Else Marie Kjerkegaard har i de senere år har hun især beskæftiget sig med meditation og sindets funktionsmåde.



I 1976 var hun redaktør af bogen "*Levevilkår I Danmark*" Et forsøg på fra Socialforskningsinstituttet og Danmarks Statistik at give danskerne en let og overskuelig indsigt i befolkningens levevis.

2002 udgav hun bogen "*Vejen vi går*" - samtale med tolv kvinder om deres åndelige praksis.

Else Marie Kjerkegaard er cand. polit. og har i en årrække haft ledende stillinger i den offentlige administration, ligesom hun har drevet selvstændig konsulentvirksomhed i mange år. I de senere år har hun især beskæftiget sig med meditation og sindets funktionsmåder i relation til en åndelig udviklingsproces. I 2002 udgav hun bogen "*Vejen vi går. Tolv kvinder om deres åndelige praksis*" (Borgens Forlag) og i 2007 bogen "***Nærværets Vej. en opdagelsesrejse med Buddha og Jesus***" (Forlaget Boedal).