



Frederiksborg Valgmenighed

- den grundtvigske Valgmenighed i Nordsjælland

Det søgende menneske – i litteraturen.

Engang var der kun én bog. Bibelen.

Nu er der bøger overalt. Vi låner og køber bøger som aldrig før, og mange af dem bliver læst! Hvorfor læses der så mange romaner i dag, hvor det er så nemt at se film? Der er i dag rigtig mange mennesker, der læser romaner og deltager i læseklubber. Der er også rigtig mange, der forsøger sig med at skrive, og i aviserne anmeldes alle de nye bøger.

Hvorfor?

Det har Jan Zimmermann selvfølgelig tænkt meget over. Jan Zimmermann er cand. mag i dansk og tysk, i dag ansat som lektor på Allsundsgymnasiet i Sønderborg. Han formidler hver dag litteratur for de unge i gymnasiet og har samtidig en omfattende foredragsvirksomhed i hele Jylland. Han er tilknyttet Folkeuniversitetet, hvor han specielt holder af at formidle ny nordisk litteratur. Jan Zimmermann er bidragsyder til Dansk Litteraturs Historie Nu kommer han til Sjælland og tilbyder et foredrag som indledning til påsken. Jan Zimmermann skriver selv som oplæg til foredraget:



Efter 2. verdenskrig søgte digterne både at forstå krigens ondskab og at finde en vej ud af den værdikrise, som de følte, de befandt sig i. Når de kendte tankebaner kunne føre til en verdenskrig, måtte man søge nye veje for at finde et holdbart ståsted i tilværelsen.

En række digtere gør i den forbindelse op med kristendommen, ikke for at forkaste den, men for at finde tilbage til "den sande kristendom". Disse digtere samler sig om tidsskriftet Heretica, som udkom i årene 1948-53, og de kom i høj grad til at præge tænkningen i den første efterkrigstid.

Tidsskriftets navn betyder "kætteri"; forfatterne er folkekirkens kættere, fordi de gør op med kristendommen, således som den har udviklet sig inden for folkekirken. Søren Kierkegaards opgør med folkekirkekristendommen et århundrede tidligere har været en stor inspiration.

Der er tale om forfattere som Martin A. Hansen, Ole Wivel og Ole Sarvig – de sidste to fine lyrikere. Men de har kun én salme med i den nyeste salmebogsudgave (2003) – tilsammen. Deres lyriske søgen passer ikke ind i salmens form.

Hereticadigterne hører ikke til de meget læste digtere i dag. Vi vil overveje hvorfor.

Hvem: Jan Zimmermann

Hvor: Frederiksborg Valgmenighed, Frederiksværksgade 141 i mødelokalet i Ullerød kirke

Hvornår: Lørdag den 31.marts 2012 kl. 14

For hvem: Alle er velkomne. Medlemmer har gratis adgang. Gæster skal betale 50 kr.

Hvordan: Man kan bare møde op, men af hensyn til traktement, må man gerne sende en mail til Ida-Lykke Bang på bangogbang@mail.dk eller ringe på 48 26 65 12.

Ida-lykke Bang svarer også på alle spørgsmål om eftermiddagen og medlemskab.



Følg med på www.frederiksborgvalgmenighed.dk