

Tale til Grundtvigsk Valgmenigheds lukning

Ullerød Kirke, 24/11 2019

Er det her en fest- eller sørgedag? Begge dele sku jeg mene. Lukkedag og fødselsdag.

Trist, fordi en æra er forbi. En gammel stolt grundtvigsk frihedstradition i dansk grundlov og kirkeliv, der går tilbage til de kirkelige vækkelser i 1800-tallet. En frihedstradition, som har udfoldet sig i 110 år her i Hillerød i tæt tilknytning til højskolen, men til gavn og glæde ikke kun for medlemmerne, men for alle som ville kalde sig for venner og støtter.

Trist fordi medlemstallet trods de mange venner og støtter har ligget på et alt for lavt leje i mange mange år. Ja, skulle I have oprettet menigheden i dag, havde I fået afslag med den ene begrundelse, at man skal være ca. fire gange så mange for at få tilladelse fra Kirkeministeriet.

Og netop derfor er det ikke kun trist.

Der er også grund til at fejre jer, som, trods det at I var få, stædigt og vedholdende og med stor energi har holdt valgmenigheden levende med gudstjenester og en lang række af andre arrangementer og foredrag her i Ullerød.

Oven i købet forærede I jeres kirke til Sognemenigheden for 48 år siden.

Der er grund til at sige tak til jer, som har lagt så meget tid og energi og kærlighed i denne valgmenighed, for det kæmpearbejde I har ydet og betydet. Der er grund til at sige tak til præsterne, som for ganske symbolsk betaling har holdt gudstjeneste måned efter måned år efter år.

Men også af en anden årsag er der grund til at fejre denne dag.

For dette at støttemedlemmernes antal langt overstiger de fuldgyldige medlemmers tal – dette at de foredrag og det kirkelige liv, som menigheden i sin tid blev dannet

for at skabe – alt det kan I og vi nu mødes om i de folkekirkelige rammer, som om et par år forhåbentlig står flunkende nye rundt om den gamle kirke.

Jeg glæder mig personligt over, at denne gudstjeneste fejrer vi i fællesskab – jeg glæder mig over, at valgmenighed og folkekirkemenighed her i Ullerød og omkring højskolen har formået at nedbryde skellene og opbygge et tillidsfuldt samarbejde, hvor I sammen står som indbydere og arrangører.

Derfor vil jeg også prøve at lægge det triste, og vemodige væk og hejse en fane for en kirke, hvor vi giver plads til hinanden og sammen sætter den kirkelige og folkelige og kristelige og spirituelle dagsorden, som mennesker anno 2019 spørger efter.

Så kære alle i valgmenigheden, TUSIND TAK for jeres store store arbejde og indsats.

Og så ikke farvel – men på gensyn i Ullerød.

Glæd jer til at se det nye kirkebyggeri når det præsenteres på onsdag. Jeg har smugkigget, og jeg tror det bliver godt.

Fred og alt godt – og Guds velsignelse over jeres liv og arbejde her i Ullerød.

Jørgen Christensen

Provst