



Frederiksborg Valgmenighed

- den grundtvigske Valgmenighed i Nordsjælland

Skam. Det er skammens skyld

Torsdag den 24. oktober kl. 19.30

Skammen er vendt uventet tilbage. 68'erne kastede den bort og forbød den. Vi er fri af skam, sagde de. Men i dag rammer skammen ungdommen som en boomerang lige i ansigtet. Vi skammer os, selvom vi ikke må. Vi føler os afslørede og utilstrækkelige. Problemet er ikke, at vi har gjort noget forkert, men at vi *er* forkerte. Det er diagnosen. Gad vide, hvad der gik så galt, at vi blive syge af skam? Gad vide, hvad der er medicinen?



Christian Hjortkjær er ph.d. og højskolelærer.

Han har udgivet bogen *Selvrealiseret frelse*. (2013), ph.d.-afhandlingen *Utilstrækkeligt enestående. En kierkegaardsk diagnose af diagnosesamfundet* (2016), og er medredaktør på antologien *SLØK. Perspektivforskydninger* (2016).

Aftenen er arrangeret i samarbejde mellem Ullerød Kirke, Grundtvigs Højskole og Frederiksborg Valgmenighed.

Hvad: Foredrag om Skam

Hvem: Christian Hjortkjær, ph.d. og højskolelærer

Hvor: Grundtvigs Højskole, Frederiksværksgade 147, Hillerød i Foredragssalen

Hvornår: Torsdag den 24. oktober kl. 19.30

Deltagere: Alle er velkomne.

Ida-Lykke Bang tager imod spørgsmål om aftenen, bangogbang@mail.dk eller 30 12 62 60

Følg altid med på www.frederiksborgvalgmenighed.dk