

Hornbæk i december 2018.

Kære medlemmer og støttemedlemmer af Frederiksborg Valgmenighed!

De lange vinteraftener og vinternætter er over os. Det er mørkt en stor del af døgnet. Mørket kan skjule meget. Vi kan komme til at længes efter lyset. Men mørket kan også være baggrund for et andet lys. Med mørket omkring os tænder vi selv lys. Vi tænder op i brændeovnen. Vi læser og ser fjernsyn. Vi er sammen med familie og venner. Vi taler med hinanden om stort og småt. Det kan ske at vi bliver lidt klogere end før.

Når vi ser ud i den store verden, synes mange nok at der er mere mørke end lys. Vi taler om at verden er af lave, ikke mindst i lande der er tæt på os, men også længere væk. I forhold til mange steder i verden har vi hos os levet et ret bekymringsløst liv, men kan vi fortsætte med det?

Når vi ser på denne verden, er det vigtigste i denne tid at der er en trussel som gælder hele verden og alle mennesker. Vi spørger os selv om det kan føre til at verdens mennesker samles på tværs af alle skel. Eller vil vi fortsætte med at være lige så splittede som vi altid har været?

Når vi nu snart skal fejre jul, skal vi passe på at vi ikke gør det vi skal samles om, for småt. Vi tænker i denne tid på hvor og hvordan vi skal fejre jul: Hvor skal familierne samles? Hvad skal der ske? Hvad skal vi have at spise? Hvad ønsker børnene og børnebørnene sig? Hvilke gæster kommer i juledagene? Hvilke traditioner har de forskellige familier?

Det hører jo alt sammen livet til. Men vi må ikke glemme at det er noget stort vi samles om, faktisk større end størst. Gud viste sin magt og herlighed. Det havde aldrig været større siden alting begyndte. Et barn blev født som alle andre mennesker bliver født. Men det var blevet sagt til hans mor at han er den Højestes Søn.

I den beretning vi har, står det små og det store lige ved siden af hinanden. Først hører vi om den lille familie og om fødslen under trange forhold. Vi er virkelig helt nede på jorden. Vi hører også om de stakkels hyrder der sidder i kulde og mørke væk fra huse og andre mennesker. Vi ved at det at være hyrde dengang var noget af det ringeste man kunne være.

Men midt om natten bliver alt lyst. Det er ikke lys fra måne og stjerner. Det er lyset over alt andet lys og over ethvert mørke. Det er blevet kaldt det uskabte lys. Det er selve Guds herlighed. Luther kalder det i sin bibeloversættelse "klarhed." Måske har han tænkt at det er i det lys alt træder frem og ses som det er, og som det skal være.

Denne verdens overmagt. Små menneskers smerte og glæde. Syner og åbenbaringer. Himlen der åbner sig. Gud der leder os på vejen til livet. Det sande og hele liv. Det er alt sammen med.

Fra året der er gået, mindes jeg de gode gudstjenester i Ullerød Kirke og de spændende og hyggelige mødeaftener. Og naturligvis tænker jeg med taknemmelighed på at valgmenighedens medlemmer valgte mig til præst, og på den dejlige indsættelsesdag vi havde den 2. september – faktisk på dagen 136 år efter at Grundtvig døde.

Jeg ønsker alle i og omkring valgmenigheden en glædelig julehøjtid og alt godt i det nye år der kommer!

Jan Ulrik Dyrkjøb