



Frederiksborg Valgmenighed

- den grundtvigske Valgmenighed i Nordsjælland

Kære alle

Sommeren går på hæld, og forhåbentlig har I haft en god sommer.

Sensommeren kommer og det er tid at melde sig til alle efterårets aktiviteter. Der er aftenskoler, folkeuniversiteter og foredrag i kirkerne.

Der er så mange tilbud sammenlignet med tidligere. Mine bedstemødre ville have elsket at leve i dag.

Forhåbentlig kan Frederiksborg Valgmenighed efterårsprogram også friste jer.

Selv om mange nyder at rejse, er det virkelig godt at have gode hverdage. Tænk, hvis man kom hjem fra en ferierejse og opdagede, at kirken var lukket. Kirkerne på landet ligger tæt, men der er langt mellem husene og gårdene. Vi er så vant til, at kirken er der, og at nogen har passet den, mens vi var på rejse. Men det er ingen selvfølge. Når vi kommer til vores ø, OMØ, hvor der nu kun er 120 fastboende, kigger vi altid efter, om kirken nu også er der. Bygningen er der jo nok, men hvad med liv i kirken? I Danmark har mange kirker fra 1100- tallet. De er velholdte. Ikke som de forfaldne kirker, man møder i mange andre europæiske lande. Men hvem skal passe dem, og hvad kan vi bruge dem til, hvis der ikke kan findes mennesker til menighedsrådene?

Ullerød Kirke er åben og fuld af aktiviteter, og vi i **Frederiksborg Valgmenighed** er glade for, at vi også kan medvirke til, at der er liv i kirken. Alle fra sognemenigheden er selvfølgelig velkomne til vores gudstjenester.

Beliggenheden ved Grundtvigs Højskole er fantastisk, og bestyrelsen føler en stor forpligtigelse i at holde valgmenigheden levende.

Det kræver aktive medlemmer og støttemedlemmer. Derfor kom til vores første gudstjeneste efter sommerferien søndag den 4. september kl. 14.

Der vil vores nye præst forestå gudstjenesten og ved det efterfølgende kaffebord, vil der være mulighed for samtale.

Stor sensommerhilsen

Ida-Lykke Bang