



Frederiksborg Valgmenighed

- den grundtvigske Valgmenighed i Nordsjælland

De gemte børn



I Frederiksborg Valgmenighed har vi haft befrielsesgudstjeneste hvert år siden 1946 for at fejre, at vi lever i et frit land. Vi har haft foredrag af modstandsmænd og modstandskvinder. Vi har også haft jøder til at fortælle om deres flugt. Sidste år Arne Melchior, der fortalte om at være bådflugtning på familiens flugt til Sverige under anden verdenskrig.

Vi har imidlertid aldrig haft foredrag om dem, der ikke kom med til Sverige: **De gemte børn**.

De har i mange år været glemt, men nu er der en af de gemte, **Anette Drucker**, der vil komme og fortælle om sine egne oplevelser. Hun vil vise billeder og yderligere fortælle om nogle af de andre skæbner.

Anette Drucker har først nu villet fortælle. Hun siger selv:

"Jeg har besluttet, at min historie er en del af en historie, som må fortælles så længe der er en mulighed for det!

Bogen, hvor min historie er med i, er "De gemte børn" skrevet af Kirsten Nilsson.

Da nazisterne indledte forfølgelsen af jøderne i Danmark flygtede hovedparten af de danske jøder til Sverige. Man har fundet ud af, at mange af børnene ikke kom med, men blev skjult i Danmark. I bogen fortæller 11 af disse børn for første gang deres historie, næsten 70 år senere!

*I mit foredrag fortæller jeg om, hvordan jeg blev en del af bogen. Derefter fortæller jeg om **min** jødiske historie: Om huset Drucker gennem 100 år og min farfars dagbog om flugten og eksilet i Sverige. Derefter fortæller jeg min egen historie. Jeg blev gemt hos min morfar, min barndom og ungdom, og hvordan adskillelsen fra mine forældre kom til at påvirke mit liv! Til sidst fortæller jeg kort om enkelte af de andre "børns historier". Det er selvfølgelig en meget personlig historie på godt og ondt!"*

Hvor: Frederiksborg Valgmenighed i mødelokalet i Ullerød Kirke, Frederiksværksgade 143 i Hillerød

Hvad: Foredrag og samtale om **De gemte børn**

Hvem: Sygeplejelærer Anette Drucker, bosat i Hillerød

Hvornår: Onsdag den 6. april kl. 19.30

Alle er velkomne. Medlemmer og støtte-medlemmer har gratis adgang. Gæster skal betale 50 kr. Biblioteksmedlemmer dog 45 kr.

Af hensyn til traktement, er det en god ide at melde sig på bangogbang@mail.dk eller 30 12 62 60.

Ida-Lykke Bang besvarer også alle spørgsmål om aftenen og om den grundtvigske valgmenighed.

Følg med på www.frederiksborgvalgmenighed.dk

