



# Frederiksborg Valgmenighed

- den grundtvigske Valgmenighed i Nordsjælland

## Invitation til adventsarrangement

Anden søndag i advent 2016

Det gode samarbejde mellem Grundtvigs Højskole og Frederiksborg Valgmenighed bekræftes hver år i adventstiden. Det diskuteres for øjeblikket om grundtvigianere skal orientere sig mod skole og uddannelse eller udelukkende det kirkelige.

I Frederiksborg Valgmenighed går vi ind for begge dele. Vores fælles historie med højskolen værner vi om. Det er fantastisk, at unge mennesker, der har fået studentereksamen, også ønsker højskoleophold og dermed få den livsoplysning, som Grundtvig talte om.

Det diskuteres meget, hvilken oplysning om kristendom, de unge får i skolen. Skal det hedde religion eller kristendomskundskab eller noget helt andet. Mange taler om det uden at vide, hvordan det hænger sammen. Mange ved ikke engang, hvor fremtidens lærere bliver uddannet. Men alt om det emne ved vores præst: Anne Edmond Pedersen. Vi glæder os derfor over, at hun vil komme og fortælle om det, den første søndag i december.

Cand. Theol. og adjunkt på professionshøjskolen Metropol Anne Edmond Pedersen siger selv:

*"Den tidligere socialdemokratiske undervisningsminister Knud Heinesen skriver i sine erindringer fra 2006, at "Folkeskolens formålsparagraf [skulle være] samfundets trosbekendelse til fælles værdier".*

*Med formålsparagraffen som fundament undervises de førsteårsstuderende på læreruddannelsen i faget Almen Dannelse – Kristendomskundskab, Livsoplysning og medborgerskab. Faget har gennem de senere år befundet sig mellem stærke holdninger: På den ene side repræsenteret ved et ønske om helt at afskaffe faget og på den anden side ønsket om styrkelse. Politisk ønskes faget styrket, fordi de studerende i faget præsenteres for et værdigrundlag for sammenhængskraft i vores samfund.*



*Et værdigrundlag, der historisk set har været kristent. Samtidig har der fra politisk side også været et ønske om at styrke og gøre læreruddannelsen mere relevant. I det lys er fokus i høj grad blevet lagt på at styrke forholdet mellem teori og praksis. De studerende efterspørger klare mål og værktøjer, som de kan overføre til deres kommende lærerpraksis.*

*Faget Almen dannelse – Kristendomskundskab, Livsoplysning og medborgerskab er ikke kendetegnet ved at være sådan et redskabsfag. Tværtimod er den dannelse, der udspiller sig i overvejende grad rettet mod den studerende egen udvikling.*

*"Hvad skal vi bruge det til?" Det spørgsmål stilles ofte i starten af et forløb med faget, og er forståeligt, når man ser på i hvor høj grad effektivitet og produktivitet har sat dagsordenen i den måde vi lever vores liv på. Men hvad sker der med værdien af vores liv og vores fællesskaber, hvis alt hvad vi omgiver og beskæftiger os med skal måles og vurderes i forhold til brugbarhed og anvendelse og hvordan harmonerer det med det kristne værdigrundlag? "*

**Hvor:** Dagen starter i Frederiksborg Valgmenighed i Ullerød Kirke Frederiksværksgade 143 i Hillerød. Fortsætter på Grundtvigs Højskole, der ligger som nabo, og man kan gå ad en sti dertil på 3 min.

**Hvornår:** Søndag den 4. december 2016

**Hvad:** Kl. 14 Gudstjeneste ved Anne Edmond Pedersen i kirken.  
Kl. 15 Kaffe med æbleskiver på Grundtvigs Højskole.  
Forstander Jakob Mejlhede vil fortælle og stå for adventssangene foregår i spisesalen.  
Kl. 16 Præst og lektor Anne Edmond vil i foredragssalen fortælle om den uddannelse, der forgår på professionshøjskolen Metropol, det tidligere Frederiksberg Seminarium.



**Hvem:** Alle er velkomne.  
Man kan deltage i hele programmet eller dele deraf.  
Deltagelse i gudstjenesten er selvfølgelig gratis.  
Medlemmer og støttemedlemmer har gratis adgang til kaffe og foredrag.  
Gæster er meget velkomne og betaler 50 kr. for kaffe og foredrag.  
Medlemmer af biblioteksklubben kun 45 kr.

Spørgsmål kan stilles til Ida-Lykke Bang på [bangogbang@mail.dk](mailto:bangogbang@mail.dk) eller 30 12 62 60

Følg os på [www.frederiksborvalgmenighed.dk](http://www.frederiksborvalgmenighed.dk).