



Frederiksborg Valgmenighed

- den grundtvigske Valgmenighed i Nordsjælland

Min fars krig

Michael Böss advarer i sin bog: "*Det demente samfund*" mod, at vores samfund bliver historieløst.

I Frederiksborg Valgmenighed gør vi meget for at modarbejde, at vi skal blive historieløse, samtidig med at vi prøver at leve aktivt i nutiden.

Det kan vi takket være, at så mange pensionister er så aktive. Mange, der er gået på pension begynder at studere og gå i dybden med emner, som de ikke har haft tid til i deres arbejdsliv. Nogen går i dybden med emner inden for deres fag. Det nød vi godt af ved vores dag om tro, hvor Johannes Væрге holdt foredrag. Andre kaster sig over nye emner. Dejligt, med alle de aktive mennesker, som vi kan have som forbilleder.



Danske aviser ved Østfronten

Mange har fået fornyet interesse for Sønderjyllands historie efter Tv-serien om 1864. Hvad var fakta, og hvad var fiktion? Interessen for 1. verdenskrig har også været betydelig. De mange unge mennesker, der måtte trække i tysk uniform, selv om de var dansksindede, har gjort indtryk på os.



Derfor arrangerer vi i Frederiksborg Valgmenighed en aften, hvor vi vil fokusere på den vores grænseland mod syd. Vi er så heldige, at en mand her fra Hillerød, civilingeniør **Jens Julius Kappel**, der er født i Christiansfeld, vil fortælle om Sønderjyllands historie og sin families deltagelse i 1. verdenskrig under titlen: *Min fars krig*.

Ulla Kappel, der er organist vil komme og spille, så vi kan synge et par af de kendte sange fra landsdelen. Ulla Kappel er meget aktiv, idet hun er vikar i kirkerne i omegnen og stadig holder koncerter.

Professor dr. med **Hans Wolf** er efter sin pension gået i dybden med historieforskning om dansksindede nordslesvigeres deltagelse i første verdenskrig. Han havde en farfar, der deltog og faldt på Østfronten. Hans Wolf kunne ikke forstå, hvorfor der er skrevet så lidt om de dansksindedes deltagelse i øst, men så meget om de dansksindedes deltagelse i kampene på Vestfronten. Det har han forsket i, og nu har han skrevet om danskere der kæmpede på Østfronten under første verdenskrig og om deres familier på hjemmefronten. Hans Wolf vil fortælle om: *Min farfars krig*, samt vise os nogle fortællende billeder.

Kom og lyt
Kom og spørg
Kom og fortæl
Kom og syng
Kom og spis honningkage



Pakker og breve til bataljonen

Hvor: Frederiksborg Valgmenighed, Frederiksværksgade 141

Hvornår: Tirsdag den 10. marts kl. 19.30

Hvem: Alle er velkomne. Gæster betaler 50 kr. Biblioteksmedlemmer 45 kr.
Medlemmer og støttemedlemmer har gratis adgang

Hvordan: Tilmelding til aftenen er ønskelig af hensyn til traktement.
På bangogbang@mail.dk eller 30 12 62 60

Følg valgmenigheden på www.frederiksborgvalgmenighed.dk