



Frederiksborg Valgmenighed

- den grundtvigske Valgmenighed i Nordsjælland

Årsberetning 2012

Nytår

Første gudstjeneste i Frederiksborg Valgmenighed blev søndag den 8. januar, hvor deltagerne bagefter samledes i mødelokalet og ønskede hinanden godt nytår.

Dag om tro

Næste gudstjeneste var søndag den 5. februar, hvor vi om formiddagen havde foredrag af Adi Holzer.

Adi Holzer fortalte om sit liv og sin kunst. Alle glædede sig over de smukke billeder og hans fantastiske evne til at fortælle om billederne, som hænger rundt om i verden. I flere kirker er der albertavler, som han har lavet. Vi burde tage en tur rundt til dem. Mange hænger i Østrig, som er hans fødeland. Det beløb, som vi betalte for hans indlæg gik til et børnehjem kaldet Speranta i Rumænien. Adi Holzer og hans hustru Kim har oprettet det. Vi hørte hans hustru fortælle om, hvor langt man kan nå med børn, der har fået en ulykkelig opvækst. De børn, som bliver betragtet som mindre begavede, kan man hjælpe til at fungere godt, hvis man kan få lov at give dem kærlighed, omsorg og undervisning. Adi Holzers farverige livsbekræftende billeder og glaskunst skaber glæde på flere måder. Hold øje med hvornår der igen er åbent hus i Aladdins hule i Værløse, hvis du trænger til nyt livsmod. Det var en velbesøgt dag med hyggeligt samvær ved frokosten.

Årsmøde

Efter gudstjenesten den 4. marts havde vi årsmøde. Referat af årsmødet er sendt ud til medlemmerne.

Foredrag

Vi havde i år valgt emnet: **Det søgende menneske**, fordi vi mener, at det, der kendetegner en grundtvigianer, er, at han/hun ikke stiller sig tilfreds med det vedtagne, men konstant er på vej efter nye erkendelser.

Det søgende menneske - i meditationen

Endnu en gang fik vi fortalt om barndommens store betydning for et menneske. Else Marie Kjerkegaard fortalte gribende om sin barndom, hvor hun havde haft det godt, men hvor hun ikke havde mødt mennesker, der kunne møde hende i hendes længsel efter kærlighed.

Det blev til en søgen via hinduisme og buddhisme til kristendom. Hun passede sin karriere, samtidig med at hun søgte efter nærvær. Det nærvær, der er hos et lille barn, men som ændres af den socialisering, der foregår i opvæksten.

Else Marie gav en meget fin forklaring på, hvorfor hun er glad for, at hun gennem troværdige mennesker fandt frem til, at hvor buddhismen taler om stilhed i form af tomhed for tanker, så man kan nå det absolutte niveau, hvor man føler kærlighed og medfølelse, der taler kristendommen om stilhed i form af fylde, guds-nærvær og kærlighed og medfølelse. Det var den nordiske kvinde, der ikke ville underkaste sig, men handle. Derfor var det også interessant, at hun sluttede med ordene: Uden Guds nåde sker der intet. Uden din frivillige medvirken gør Gud ingenting.

Det søgende menneske- i musikken

Det var et meget velkomponeret foredrag Lars Bisgaard holdt i Frederiksborg Valgmenighed. Det var ikke blot velkomponeret, det var et gribende foredrag, for Lars Bisgaard fortalte om egne oplevelser og sin egen vej ind i musiklivet.

Som 12-årig blev han stærkt påvirket af at lytte til en plade med Chopins Sørgemarch. Det blev Chopin, der fik Lars Bisgaard til at studere musik. Igen hører vi om en oplevelse i barndommen, som bliver betydningsfuldt for en persons liv.

I Ribe Domkirke oplevede Lars Bisgaard som voksen, hvordan Bachs H-mol-messe, fik tilhørerne til at åbne sig for en kristen livsforståelse. Der skete noget under Credoafsnittet, som gjorde det klart, at mennesker kan blive stærkt påvirket af musik.

Lars Bisgaard spillede stykker af Bach, Beethoven og Mahler, hvor det tydeligt fremgår, at komponisterne har været søgende. Lars Bisgaard sluttede med at slå fast, at selv om mennesket måske ikke kan finde Gud i musikken, så kan intet menneske forblive upåvirket, hvis de har lyttet til de store komponisters musik, som i deres søgen har kæmpet med alle livets eksistentielle spørgsmål.

Forhåbentlig får Lars Bisgaard mulighed for at glæde mange andre med dette fantastiske foredrag. Tilhørerne er i uden tvivl blevet stærkt påvirket af ord så vel som musikeksempler.

Det søgende menneske – i litteraturen

Det var med stor spænding, at vi gik til foredrag lørdag eftermiddag før palmesøndag. Hvilke forfattere ville Jan Zimmermann vælge ud? Alle tilhørerne blev meget begejstrede, da vi fik at høre om de søgende forfattere tilknyttet Heretica. Flere af tilhørerne huskede den tid, og mange af vores medlemmer er meget interesserede i Martin A. Hansen, som vi har hørt foredrag om af Anders Thyrring Andersen i forbindelse med 100 års dagen for Martin A. Hansens fødsel. Det, der blev trukket frem i foredraget, var forfatternes søgen efter et nyt fundament.

1930'erne havde været præget af ideologier, som havde ført verden ud i krig. Forfatterne søgte uden for mennesket i håb om at kunne få et mere humant samfund. Men hvordan finde et nyt samfund uden at forkaste alt det gamle? Man følte, at sjælen var gået tabt i al den naturvidenskabelige viden, og at man havde mistet den åndelige dimension. Martin A. Hansen prøvede at stille alle spørgsmålene fra grunden. Han var positiv over for kristendommen, men kom ikke med løsninger.

Man var i den litterære verden lokalbedøvet i hjertet af fortolkning. Hereticaforfatterne sagde: Fortolkningen opstår først ved læsningen.

Der var en adventsholdning blandt Heretica-digterne. Man ventede på, at vi skulle vågne op. Som eksempler kan nævnes:

Ole Wivel: *Kristustid*, hvor han gør op med det søde Kristusbillede.

Ole Sarvig: *Kristus i kornet*.

Martin A. Hansen: *Marias søn fra Tanker i en skorsten*

Digternes søgen er ikke kommet ind i vores salmebog. Søgen efter sandheden passer ikke til alle "vi-salmerne."

Det er beklageligt, for hvis man er et søgende menneske, gjorde det jo ikke noget, hvis man fik hjælp ved at gå i kirke, høre præstens tale og synge samlerne.

Læs salme 720 i salmebogen, hvor Ole Sarvig i salmen: *Som året går*, giver udtryk for menneskets søgen efter gud.

Pilgrimsvandring

Det var helt vidunderligt at vandre i den egn, som man umiddelbart følte sig hjemme i, fordi man har levet sig ind i noveller og romaner af Martin A. Hansen. Stemningen blev meget gripende, da præsterne Ulla Salicath og Birgit Berggrensson læste litteratur op af forfatteren. Skulle man selv have lyst til at gøre vandringen findes der en folder, som man kan gå efter, og til foråret kommer der forhåbentlig gang i byggeriet af et center for Martin A. Hansen. Læs om planerne på www.martinahansen.dk

Beretning om vandring i Martin A Hansens fodspor lørdag 24.marts 2012

Vi begyndte vandringen i Varpelev, hvor Svend Bjørn Keil sluttede sig venligt til os og fortalte om Ranestedet og hele landsbyen. I Varpelev kirke fortalte han mange interessante ting om kirken, dens opførelse og alteret. I Kirken læste sognepræst Ulla Salicath et afsnit fra *"På vognbunden"*. Vi fortsatte vandringen ad landevejen mod Strøby – forinden havde deltagerne fået at vide, hvilke fortællinger strækningen havde givet inspiration til.

Vi drejede af og gik til vejen mod Magleby og fandt gården Østerhøj, hvor MAH boede som barn. Synet var skuffende for deltagerne, da forhaven mere eller mindre er en losseplads. Vi håber at der kan rådes bod på dette.

Derefter gik vi mod Strøby og så den røde skolebygning, hvorfra vi så over til "doktorhuset". Vi kunne læse, at familien boede her fra 1914-18 (altså under første verdenskrig) og at Martin A Hansen netop måtte være startet i skole i de år. Her kunne man rigtig forestille sig miraklet i Agerhønen.

Herefter gik vi til Strøby Kirke. I Kirken læste først Ulla Salicath to afsnit fra "Orm og Tyr" og derefter afholdt Birgit Berggrensson en andagt. Vi sang 3 salmer afbrudt af læsninger med tilknytning til "Løgneren". Først læste Birgit Job 38,31 og knyttede hertil kommentar til skriftstedets betydning for romanen og dernæst læste hun Matt. 5,37 "Om at sværge" og knyttede også hertil kommentar til romanens sidste kapitel. Værdigt minde for Martin A. Hansen. Godt indhold i en dejlig vandring.

Efterårsvandringen gik til Tisvilde og julevandringen gennem Grib skov til Mårum. Årstiderne blev indlejret i vandrerne og Valgmenigheden takker Birgit Berggrenson for at have ledet turene.

Befrielsesgudstjeneste den 4. maj

Endnu et år, hvor vi fik en person, der har oplevet befrielsen som voksen. Nemlig kontraadmiral Brudholm, som fortalte om Den danske brigade i Sverige og hjemkomsten. Det var fantastisk at høre den gamle mand fortælle, og det var skønt at have et barnebarn med. Lykke på 8 år fik sine første oplysninger om besættelsen og befrielsen denne aften. Det kunne ikke ske på en bedre måde.

Samarbejde med Grundtvigs Højskole og Ullerød kirke

Det gav sig blandt andet udtryk i, at vi sammen havde inviteret Farshad Kolghi til at holde foredrag. Han fortalte om sin flugt fra Iran, hvor hans far blev afskediget og forfulgt, fordi han var medlem af bahai religionen. Han sagde, at vi skulle påskønne vores land og passe på vores frihed. Det var dejligt at høre det foredrag sammen med de unge mennesker. Stærkt når en indvandrer kommer og lærer os at være fædrelandstro.

Grundtvigs Forum

Vi er stadig medlem af Grundtvigs Forum. Det understregede vi ved at bruge dette års samtalekort. Første søndag i oktober talte vi efter gudstjenesten og kaffen ud fra kortene om "Ethiske dilemmaer." Hvis man vil have nyhedsmail derfra, så send besked til: gth@vartov.dk

Årsmøde

Vi var repræsenteret på årsmødet i Aagaard. Det var dejligt at opleve det liv der var i valgmenigheden og på ungdomsskolen. Henrik Jensen holdt en fantastisk prædiken om arv. Materiel arv såvel som åndelig arv. Den er gemt på Ågård frimenigheds hjemmeside og vores.

Tak til Lars Thorkild, som havde billedaften i Ullerød Kirke.

Ullerød Kirke havde bedt Lars Thorkild Bjørn om at holde en Ingemann aften. Det nød Frederiksberg Valgmenigheds medlemmer godt af. Menighedsformand Verner Bech takkede for det store arbejde, som Lars Thorkild har udført i Ullerød menighedsråd. Megen omsorg for kirkebygningen og kirkegården har Lars Thorkild altid vist, og det der har været synligt for os, har været Ullerød Kirkes sogneudflugt. Til foråret er det 30 gang, at Lars Thorkild Bjørn og Erling Kristiansen leder turen.

Det blev en bevægende aften.

Jeg gik stærkt bevæget hjem efter Ingemannsaftenen i Ullerød Kirke. Der var stærke passager i Lars Thorkilds gennemgang --- om folkeånd ---- og livsoplysning. Der var også understregning af, at Ingemanns kristendomsopfattelse var anderledes end Grundtvigs. Det gjorde det rigtig spændende og nutidigt. Denne aften giver det, man med et gammelt ord kalder fædrelandskærlighed. Det er godt, at der er så mange ungdomsskoler, der nyder godt af Lars Thorkilds billedfortællinger. Dit arbejde med at finde alle de billeder må have været enormt. Men det er jo også et livsværk. Jeg kan fortælle, at der bag mig sad tre personer, som flere gange gryntede:

"Godt gået." - "Det kalder jeg livsoplysning." - "Det er godt nok folkeånd."

Da jeg spurgte, om de ville skrives på vores mailliste, gav de mig deres visitkort. Der stod navne som: Grundtvig, Christen Kold og Ingemann, men der var ingen mailadresser. Hvis man er blevet interesseret i Ingemanns salmer og hans liv kan følgende to bøger anbefales:

Kirsten Jensen Holm: *Folkekær og dogmatisk ukorrekt* 2003

Niels Kofoed: *Grundtvig og Ingemann*

Allehelgens søndag blev en god dag

Der var mennesker, der kom udelukkende for at høre Lars Thorkild Bjørn og Agnete Bjerre fortælle om personer, der er vigtige for Grundtvigs Højskole og Frederiksborg Valgmenighed. Vi gik rundt til gravene, tændte lys og lyttede. Det må gerne blive en tradition.

Adventsmøde

Første søndag i advent understregede også det gode samarbejde mellem højskolen og valgmenigheden. Jakob Mejlhede var vært ved kaffebordet, hvor vi nåede at synge nogle af årstidens sange, inden vi sluttede året med at få foredrag af Ole Jensen, som prøver at få os til at forstå, at vi har et ansvar for fremtiden. Det er ikke blot udviklingen. Der står menneskelige beslutninger bag megen af klodens udvikling.

Valgmenighedens præst og bestyrelse har prøvet at varetage Valgmenighedens fremtid ved at bevare, værne og udvikle.

Vi har sammen med deltagerne prøvet at vandre og ikke blot stå. Udvikle og udnytte de muligheder, der er i et frit land, hvor kristne ikke bliver slået ihjel, men har lov til at danne foreninger og fri- og valgmenigheder.

Ida-lykke Bang